

Margaret Dryburgh & Norah Chambers

In de kampen in Indië gebeurde er ten tijde van de tweede wereldoorlog iets bijzonders; een groep vrouwen gebruikte de kracht van muziek om te overleven. De menselijkheid die zij dreigden te verliezen, konden ze behouden en terugvinden in de klanken van hun zang. Ze vormden een stemmenkoor, waarmee ze de muziek uit hun herinnering tot leven konden brengen. De muziek werd aan het papier toe- vertrouwd en in het geheim bewaard. Vandaag zingen wij To a wild Rose en Londonderry air.

Gustav Holst 1874 - 1935

Holst leefde in een tijd waarin kunstenaars hun inspiratie vonden in de mystiek van de verre culturen. In de onbekende religies lagen nog wonderen verborgen die de europiaan uitnodigden tot dromen en allerlei occult getinte rituele kunsten. De invloeden uit de oosterse mystiek zie je terug in muziek, maar ook in dans, theater en in de beeldende kunst.

Choral Hymns from the Rig Veda

In het eerste decennium van de 20e eeuw componeerde Holst de Hymnes uit de Rig Veda, de Veda van de Verzen. De Rig Veda behoren tot de oudste hindoe- geschriften en zijn ontstaan tussen 1700 en 1100 voor Christus. De Veda's zijn teksten die aan zieners zijn geopenbaard. Volgens de hindoes bevatten deze teksten eenwige, universele kennis en zijn ze door God geschonken aan de mensheid. Veda betekent 'weten', een religieus weten. De teksten zijn eerst verspreid via mondelinge overlevering en later opgeschreven in het Sanskriet en samengevoegd. In het deel voor vrouwenkoor en harp, wat we vandaag zullen uitvoeren, hoort u vier hymnes. In de Hymne voor de dageraad, roepen we de Godin aan die in haar stralende wagen langs de hemel zal glijden. In de Hymne voor de wateren bezingen we hoe Indra, de God van de Hemel, zich vloeit in het water en overall de waterstromen voedt. In de Hymne voor Vena bezingen we de komst van het goddelijke Kind Vena. In de Hymne voor de reizigers roepen we de god aan die ons op onze reis zal beschermen.

Hymn to the dawn

Hear our hymn, O Goddess, rich in wealth and wisdom,
Ever young yet ancient, true to Law Eternal.
Wak'ner of the songbirds, ensign of th' Eternal,
Draw thou near, O fair one, in thy radiant Chariot.
Bring to her your offering, humbly bow before her,
Raise your songs of welcome, as she comes in splendour.



Hymn to the waters

Flowing from the firmament, forth to the ocean,
Healing all in earth and air, never halting,
Indra, Lord of Heaven, formed their courses,
Indra's mighty Jawas can never be broken.
Cleansing waters flow ye on, hasten and help us,
Lo, in the waters, dwelleth One, Knower of all on earth and sea,
Whose dread command no man may shann, Varuna sovran Lord is He,
Onward ye waters onward hie, dance in the bright beams of the sun,
Oh ye the ruler of the sky, who dug the path for you to run.

Hymn to Vena

Vena comes born of light, he drives the may colour'd clouds onward,
Here where the sunlight and the waters mingle,
our songs float and caress the newborn infant, Vena comes,
The child of cloud and mist appeareth on the ridge of the sky,
He shines on the summit of creation
The hosts proclaim the glory of our Common Father, Vena comes,
He hath come tot the bosom of his beloved.
Smiling on him, she beareth him to highest heav'n.
With yearning heart, on thee we gaze, O goldwing'd messenger of mighty Gods!

Hymn of the travellers

Go thou on before us, guide on our way, Mighty One,
Make our journey pleasant, never let us stray.
Wonderworker hearken, come in thy splendour, come in thy mighty pow'r,
Trample on the wicked, all who would oppose, Mighty One,
Drive away the robber, drive away our foes, Wonderworker hearken...
As we journey onward, songs to thee we raise, Mighty One
Thou didst aid our fathers, guard us all our days, Wonderworker hearken...
Feed us and inspire us, keep us in thy care, Mighty One
Lead us past pursters, unto meadows fair, Wonderworker hearken...

Bob Chilcott 1955 -

Swansongs, of zwamenzang is het geluid van iemand die sterft. In deze zwamenzang volgen we de gedachten van een vrouw die het leven loslaat en toetreed tot iets onmetelijks, iets magisch. Ze laat het leven los...

